

Gezocht: naam voor de Samenlevingsschool Wanneperveen



Wij zijn op zoek naar een aansprekende/originale naam voor de nieuwe Samenlevingsschool Wanneperveen. Om een goede naam te kunnen bedenken is het belangrijk dat u weet waar onze nieuwe school voor staat. Daarom eerst een stukje informatie over de visie en de missie van onze nieuwe school. De leerlingenraden van beide scholen gaan mee beslissen over de nieuwe naam. De naam zal tijdens de 1^e schooldag op maandag 4 september worden onthuld.

Onze school is een **samenlevingsschool**, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd.

Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig zijn voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting. De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling zo evenwichtig mogelijk kan verlopen. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om zelfstandig deel te nemen aan de multiculturele samenleving.

De samenlevingsschool Wanneperveen is een school voor ieder kind, voor elke richting.

Leerlingen op de samenlevingsschool in Wanneperveen verwonderen, verbinden, verrijken en vernieuwen. Zij...

- zijn wereldburgers, we onderzoeken de wereld dichtbij (Wanneperveen) en ver weg (de wereld);
- staan zelfbewust en onderzoekend, vanuit openheid naar anderen in de wereld;
- staan duurzaam in het leven, vanuit verantwoordelijkheid voor de omgeving;
- leren zich breed oriënteren, ook op het gebied van levensbeschouwing. Dit doen zij in vertrouwen, dialoog en ontmoeting vanuit een respectvolle houding.

Om dit te bereiken is het van belang dat leerlingen kennismaken met andere culturen en overtuigingen. We kijken hierbij naar wat er leeft in de school; we 'benutten' achtergronden van leerlingen in de klas. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en leerbehoeften van het kind. We willen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, op het gebied van theater, muziek, presenteren, bewegen en creatieve vakken. Ook dagen we leerlingen uit buiten de eigen 'comfort zone'. De kernwoorden van de school zijn vernieuwing, verrijking, verbinding en verwondering.

Uitgangspunten:

- leerlingen volgen samen de lessen en activiteiten rond levensbeschouwing;
- geloofsopvoeding vindt thuis (en eventueel in de kerk) plaats. De school biedt hierop een aanvulling vanuit de uitgangspunten van de school

✂ _____

U kunt dit strookje inleveren voor 10 juli 2017 in een doos in school in de centrale hal

Mijn naam voor de Samenlevingsschool in Wanneperveen is:

.....

Mijn eigen naam is:.....